

Samen Kerk

VENRAYS PAROCHIEBLAD GROTE KERK EN PATERSKERK



JAARGANG 13
NUMMER 2

Pasen

MAART 2013



Samen Kerk

Parochiegeestelijken
 Deken Smeets,
 telnr.: 0478-550740
 Pastoor Boon,
 telnr.: 0478-545055
 Diaken van Dierendonck,
 telnr.: via 0478-580202

Bijzondere vieringen Goede Week en Pasen

Grote Kerk	Paterskerk
<i>Maandag in de Goede Week (25 maart)</i>	
	18.00 uur: Leesmis 19.00 uur: Boeteviering voor Paterskerk, Grote Kerk en omliggende dorpen; aansluitend biechtgelegenheid
<i>Witte Donderdag (28 maart)</i>	
19.15 uur: Gezamenlijke H. Mis (Schola Sint Petrus' Bandenparochie)	
<i>Goede Vrijdag (29 maart)</i>	
15.00 uur: Kruisweg en kruisverering	15.00 uur: Kruisweg en kruisverering 19.00 uur: Gezamenlijke herdenking van het lijden en sterven van de Heer (Kamerkoor Venray)
<i>Paaszaterdag (30 maart)</i>	
21.00 uur: Paaswake (Schola Sint Petrus' Bandenparochie)	's morgens: Ziekencommunie 20.00 uur: Pontificale Paaswake (mgr. E. de Jong; Zangers van Sint-Frans)
<i>Eerste Paasdag (31 maart)</i>	
9.30 uur: Plechtige Hoogmis (Schola Sint Petrus' Bandenparochie)	11.00 uur: Pontificale Hoogmis met kinderwoorddienst en opvang voor babies, peuters en kleuters (mgr. E. de Jong; Zonnelied)
<i>Tweede Paasdag (1 april)</i>	
9.30 uur: Plechtige Hoogmis (Samenzang) 11.00 uur: Baby Praise (geen H. Mis)	11.00 uur: Plechtige Hoogmis (Crescendo)

Parochiekroniek

GROTE KERK	PATERSKERK
Overledenen Truus Reijnders-Roefs, 85 jaar -- Joop van der Meulen, 79 jaar -- Piet Claessens, 77 jaar -- Mieke Ruyten-Wanders, 90 jaar -- Anna Kersten, 75 jaar -- Stefan Giantsios,	Overledenen José Bakkum-Sprengers, 75 jaar

GROTE KERK

Adres

Parochie Sint Petrus' Banden
 Eindstraat 6, 5801 CS Venray
 0478-550740 - petrband@zonnet.nl

Misintenties opgegeven

Maandag t/m vrijdag, behalve donderdag, van 9.30 tot 10.30 uur, telnr.: 0478-550740; stipendium: € 7,- voor missen op weekdays, € 21,- voor weekendmissen. Bankrekeningnummer: 57.97.39.481

Kerkbijdrage

Op bankrekening 48.41.00.017 of Postbank (giro) 117.48.63, inzake kerkbijdrage. Richtlijn minimumkerkbijdrage: 1% jaarinkomen (minimum van € 96,- per jaar). Voorzitter comité kerkbijdrage: dhr. F. Welschen. Penningmeester parochie Sint Petrus' Banden: dhr. J.Loonen

H.H. Missen

Weekdagen: 9.00 uur
 Zaterdag: 19.15 uur
 Zondag: 9.30 uur

PATERSKERK

Adres

Parochie OLV van Zeven Smarten
 Leunseweg 5, 5802 CE Venray
 0478-580202 - info@paterskerkvenray.nl

Misintenties opgegeven

Maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur, telnr.: 0478-580202; stipendium: € 7,- voor missen op weekdays, € 21,- voor weekendmissen. Bankrekeningnummer: 23.18.03.494. Postbank (giro): 420.40.20.

Kerkbijdrage

Op bankrekening 23.18.08.526 of Postbank (giro) 420.40.20, ten name van: Kerkbestuur O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage. Richtlijn minimumkerkbijdrage: 1% jaarinkomen (minimum van € 96,- per jaar).

Inloopmorgen op woensdag

Pastorie: 9.30 - 12.00 uur
 Kerk: 10.00 - 12.00 uur

H.H. Missen

Weekdagen: 18.30 uur
 Zaterdag: 18.00 uur
 Zondag: 11.00 uur (met kinderwoorddienst en opvang voor babies en peuters)

Aanbedding van het Allerheiligste

Vrijdag: 17.30 uur

Samen Kerk

Leven vanuit ontmoeting...

Veel kinderen, maar ook volwassenen, leven een tweede leven in een zogenaamde virtuele wereld. Via een computerspel kruipen ze in de huid van een zinnebeeldig persoon. Het geniepige van dit alles is dat mensen er zó in opgaan dat ze niet meer uit elkaar kunnen houden wat nu werkelijkheid is en wat niet. Ze gaan zó in alles op dat ze geloven inderdaad naast het eigen leven nog een tweede leven te kunnen leiden waarbij de realiteit uit het oog verloren wordt met alle gevaren van dien. Eenzelfde gevaar schuilt ook in de beleving van het Paasfeest. Wat verwachten wij er eigenlijk van? Spontaan denken we aan groene velden, aan mooie, prachtige bloemen die bloeien, aan huppelende haasjes. Helaas blijft het bij de meesten van ons daarbij. Van dit alles is echter niets te horen in de Paasverhalen die ons weer verteld worden. Eerder is er hier sprake van het tegenovergestelde. We horen vertellen over vrouwen die in alle vroegte naar het graf gingen. Ze werden vervuld van liefdevolle herinneringen. Want voor deze vrouwen was Jezus een bijzondere, minzame rabbi geweest. Hij klampte zich niet vast aan de letter van de wet, maar legde die uit in het licht van de wil van God, die een Vader



vol liefde is. De herinnering van deze vrouwen aan Jezus' zachtmoedig optreden was zo intens en levendig, dat ze niet voorbereid waren op iets nieuws. Levend in hun herinnering was hun hart gesloten voor het totaal nieuwe. In hun hart was er nog geen ruimte voor een nieuwe ontmoeting. Hun hart was afgesloten door een grote steen van verdriet, pijn en herinnering. Het lege graf wat zij daar op die morgen te zien kregen, moest ruimte scheppen in hun hart. Alleen het lege graf kon hun hart openen voor iets nieuws. Het lege graf moest de overgang maken van 'leven vanuit de herinnering' naar 'leven vanuit de ontmoeting'. Een overgang die gepaard ging met grote verwarring.

Ook wij worden geconfronteerd met het bericht van het lege graf. We zouden ook kunnen zeggen dat het Kerkgebouw is als een leeg graf: een ruimte die openstaat voor vragen, verwondering, verdriet, wanhoop en alles wat die eerste Paasgetuigen daar naar binnen deed gaan. De kerk als leeg graf zal zich ook niet meteen vullen met geloof en belijdenissen. De ruimte zal vaak leeg blijven en staat dus open voor allen die in navolging van die vrouwen naar binnen gaan. Nu kunnen we gemakkelijk deze ruimte weer afsluiten, de steen er weer voorrollen en dichtmetselen. Maar dan vervalt deze ruimte tot een gezellig onderonsje dat geen ruimte meer biedt voor wat boven ons uitgaat en buiten ons omgaat. Nee, dit gebouw, het is het lege graf, de ruimte van Gods wegen uitgespannen om ergens hier, binnen of buiten, de Levende te ontmoeten. Maar hoe vaak hebben wij niet de neiging om het lege graf uit de weg te gaan? Nu is leegte, is gemis en afscheid iets verschrikkelijks, maar het evangelie doet ons erin geloven. Vanaf Paasmorgen hoeven de vrouwen zich niet meer vast te klampen aan en te treuren om een mooi en vervlogen tijd. Zij mogen leven vanuit de ontmoeting met de verrezen Heer. Ze mogen **gaan leven 'vanuit de ontmoeting'. En dit is Pasen: leven vanuit deze ontmoeting. Pasen gaat over de vreugde en de levenskracht die de ontmoeting met de Levende geeft. Het lege graf behoort daarom niet tot een virtuele wereld, maar is werkelijkheid. Een werkelijke ontmoeting met de Levende maakt nieuwe mensen van ons, maar we gaan er geen tweede leven door leiden. In ons leven in het nu kan de ontmoeting met de Levende ons al tot nieuwe mensen maken. Dat het Paasfeest dat wij weer samen mogen gaan vieren ons niet doet vastklampen aan herinneringen maar dat onze duisternis langzaam mag overgaan tot licht, dat wij mogen openstaan voor het nieuwe. In die zin wens ik u allen een zalig Paasfeest.**



Samen Kerk

Was de kruisdood van Jezus wel nodig? Het drama in Gods hart.



In de serie 'Jaar van het geloof' heb ik de vorige keer iets geschreven over de eucharistie. Deze keer wil ik graag een ander onderwerp onder jullie aandacht brengen, namelijk **de vraag of Jezus' kruisdood wel echt nodig was?**

Waarom is Jezus aan het kruis gestorven? Was dit nodig? Hij werd geofferd als het Lam Gods voor onze zonden. Het idee dat Jezus voor ónze zonden aan het kruis geofferd is kan aanstootgevend zijn. Om dit goed te kunnen begrijpen moeten we beseffen hoe God is.

Als we God zien als een oude opa, die onze vriend in de hemel is, van Wie we vinden dat Hij ons hier beneden onze eigen gang moet laten gaan, dan is de kruisdood zinloos. Als we zonde of schuld zien **als iets algemeen onder de noemer van 'Ja, maar iedereen maakt fouten', dan is deze kruisdood zinloos.** Ieder mens kent en heeft wel ergens schuld in of over. Ieder mens weet ook hoe fijn het is als je schuld vergeven wordt. Er zijn kleine dingen die we onderling weer recht kunnen zetten en vergeven. Er zijn echter ook schulden die we dragen, die te groot of te onduidelijk zijn. Je kunt schuld hebben aan een ongeval, maar je kunt je ook schuldig voelen over iets. Deze schuld **leidt dan bijvoorbeeld tot gedachten als: 'Ik zou eigenlijk anders moeten leven'. Schuld is niet enkel een probleem tussen mensen, maar ook tussen de mens en God.**



De Islam leert dat Allah zo groot is, dat hij kan vergeven zonder dat iemand daarvoor moet sterven. God zou dit inderdaad kunnen, maar het zou niet overeenstemmen met Zijn wezen. Het zou zijn als een rechter die een moordenaar vrijspreekt zonder boete te doen. Maar God is rechtvaardig en recht spreken vraagt om schuld en boete.

We kennen wellicht het verhaal uit het Oude Testament waarin Sodom en Gomorra vernietigd wordt door Zijn toorn, ondanks Abrahams goede

bedoeling hierin te bemiddelen. In het boek Hosea lezen we een bijzondere passage, die ons God beter doet begrijpen. In hfst. 11 wordt het beeld beschreven van God als liefhebbende vader, die een conflict krijgt met zijn halsstarrige zoon. In deze gelijkenis wordt hiermee het volk Israel bedoeld. Dit conflict roept schuld over zich af en vraagt om gerechtigheid. Maar dan speelt Gods barmhartigheid op, die tot tweedracht leidt. Deze is zo sterk dat het Hem hindert om recht te spreken. Dit is een drama in Gods hart. Hij wil zich niet meer door zijn toorn laten leiden. Hoe gaat God dit oplossen? Hoe gaat God dit hier rechtvaardigen? In Deuteronomium 21;18 staat dat een zoon, die halsstarrig blijft door de oudsten gestenigd moet worden. Het kwade moet uit het midden verwijderd worden. Wij mensen, als u en ik, zijn allen halsstarrige zonen(dochters) en er is slechts één gehoorzame Zoon. In Deuteronomium 22; 1 staat dat een gehangene door God vervloekt is. Jezus, de gehoorzame Zoon neemt de plaats in van de halsstarrige zoon om de vloek van de zonde op zich te nemen en wel aan het kruis.

Als Jezus als aan het kruis sterft, schrijft de apostel Johannes dat er overeenkomsten zijn tussen Jezus kruisdood en het offeren van een paaslam. Een paaslam, dat tijdens het Joodse Pesach geofferd wordt, dient te verbloeden. Zo werden Jezus benen niet gebroken, maar zijn hart doorstoken. Een gekruisigde sterft duizend doden en een voorstelling van de pijn en kwelling is nauwelijks voorstelbaar. Ik heb wel eens een medische beschrijving gelezen van het verloop van een kruisdood en het lijkt een hel op aarde te zijn. Jezus' kruisdood, de offerdood van Gods Zoon, schiet **dan ook tekort door deze slechts te zien als 'een goedmaker voor onze fouten'. Door deze gruwelijke dood laat God namelijk zien hoe zwaar Hij de zonde hekelt en hoe zwaar de schuld is die erop rust.** Jezus kruisdood stelt ons in staat weer rechtvaardig voor God te worden. Jezus herstelt ons in onze waarde, Hij wast ons vrij van schuld. Er is voor ons dan ook maar één plek in het hele universum waar schuld vergeven wordt en dat is aan het kruis van Jezus. Je kunt zoveel vasten als

Jaargang 13, nummer 2: Pasen

je wil, zoveel bidden als je wil, zoveel pelgrimeren als je wil, zoveel therapie nemen als je wil, maar je schuld laten inlossen en vergeven kan enkel **door Jezus' kruis te accepteren. Door Hem als je persoonlijke redder te aanvaarden.** En tot dat besef kun je enkel pas komen als je dat zelf ervaren hebt. Wordt je door schuld gekweld en verlang je naar vrede en rust? Kom dan naar het kruis en het bloed van Jezus dat elke zonde schoon wast. Wij zijn niet meer verlaten van God en aan zijn toorn overgeleverd vanwege onze halsstarrigheid. **Jezus' kruisdood heeft ons zondaars gered van Gods toorn.**

Soms twijfelen we wel eens of wij de moeite waard zijn? Soms pijnigt de duivel ons met leugens als: **'Jij bent het niet waard, je zonden zijn te groot om te vergeven!'** Welnu, denk dan aan de prijs die voor ons betaald is. Paulus roept ons op om God te loven met ons lichaam, omdat we met een dure prijs vrijgekocht zijn. Wij zijn met de duurste prijs vrijgekocht. Namelijk het leven van Gods enige Zoon.



Jezus' kruisdood was een groot offer, dat het weldegelijk waard is geweest. Enerzijds omdat de prijs van de zonde hoog is, anderzijds omdat Gods barmhartige liefde voor zo groot is. Aanvaard dan in grote dankbaarheid en deemoed dit kruis en onze redder Jezus Christus. Hij die ons vrij maakt van schuld en toegang geeft tot Gods barmhartigheid. Zelig pasen!

Arthur Gerritzen.

Vastenactie 2013

Dit jaar zal is de opbrengst van de vastenactie bestemd voor Zuster Cuypers, die werkt in een zeer arme wijk in de stad Ilheus, aan de oostkust van Brazilië. Zij heeft de zorg voor een kleuterschool (tot zes jaar). Voor het kleuteronderwijs is in Brazilië geen enkele staatssteun. Omdat de ouders van deze kinderen ten gevolge van mislukte cacao-oogsten nauwelijks inkomsten hebben kunnen zij vaak hun kinderen, die al een leerachterstand hebben, niet naar een kleuterschool laten gaan. Het lukt nauwelijks om dit schooltje draaiend te houden en de leerkrachten te financieren. Uw hulp is nodig om het voortbestaan van dit **schooltje te waarborgen. Foto's en informatie** vindt u in de bijgaande folder over het werk van zuster Cuypers die zich nog steeds verbonden weet met Venray. Zij hoopt van harte op uw financiële ondersteuning. U kunt uw bijdrage in het vastenactiezakje doen of een bedrag overmaken

VASTENAKTIE

naar het gironummer op deze envelop (giro 30000046).

Het project is goedgekeurd door het missie bureau Roermond.



Abdicatie Paus Benedictus

Op donderdag 28 februari II. was er van 19:30 – 20:30 uur een extra uitzending van Kruispunt Actueel in verband met de abdicatie van paus Benedictus. Leo Fijen becommentarieerde samen met de priester Antoine Bodar de gebeurtenissen op die dag in Rome en Castel Gandolfo.

In Rome was er die dagen al meerdere dagen een massale belangstelling voor de paus, die terug trad.

In tegenstelling daarmee was het stil in Castel Gandolfo, toen de Zwitserse Garde omstreeks 20:00 uur de beveiliging van de emeritus paus overdroeg aan de politie van Vaticaanstad.

Er stond een legertje fotografen luidruchtig te knippen. Maar verder was het heel stil.

Leo Fijen merkte op dat er geen rituelen waren rond het terugtreden van een paus. Terwijl onze kerk toch beschikt over een grote rijkdom aan rituelen en symboliek worden bij deze abdicatie alleen zijn ring en zijn zegel werden vernietigd.

De paus zwaait enkele keren naar de toegestroomd menigten. En 's Morgens was er dan het afscheid van de kardinalen, afgesloten met de apostolische zegen.

Als een soort seculiere, moderne hemelvaart steeg een helikopter op en zette met de emeritus aan boord koers naar Castel Gandolfo.

En toen was het stil. Heel stil.

Die stilte paste volgens Antoine Bodar uitstekend bij de bescheidenheid van Benedictus, die een geleerd man is en ook een beetje verlegen. Geen mens van het grote gebaar voor een groot publiek. Maar wijs, vriendelijk en bijzonder duidelijk in zijn opvattingen.

Trouwens, zo vertelde Bodar, stilte is de lofprij-

zing Gods. En hier, in dit verband, heel toepasselijk.

Want, zo vertelde hij verder, wij mensen maken een enorme drukte overal over. We willen gehoord worden en niet horen. We eisen onze plaats op en ons gelijk en stellen ons zelf erg ruimoerig centraal meestal. Er is dan weinig plaats voor de ander en de Ander. Voor waar het eigenlijk écht om gaat.

Dus Benedictus zal wel blij zijn met die stilte, denk ik.

De Duitse krant Bild meldde bijna acht jaren geleden, bij de verkiezing van Benedictus, nogal uitbundig **“Wir sind Papst”**. Bij zijn abdicatie schreef Bild: **“Wir sind Mensch”**. Die laatste omschrijving vind ik wel mooier en meer toepasselijk. Ofschoon meer van toepassing op Benedictus dan op Bild.

Het gaat uiteindelijk over het hoogste en zwaarste ambt in onze kerk, dat wordt toevertrouwd aan een mens, eenzaam maar niet alleen, en niet aan een volk. Welk volk dan ook.

Ger Claessens.



In memoriam José Bakkum-Sprengers



Op 15 februari II. Is José Bakkum op 75-jarige leeftijd overleden. José was lid en vicevoorzitter van **het gemengd zangkoor 't Zonnelied**. Met andere vrijwilligers zorgde ze voor de bloemversiering in de Paterskerk en ze maakte deel uit van de werkgroep Avondwake in onze kerk. Hieronder volgt een In memoriam, geschreven door Toos van den Heuvel, eveneens vele jaren lid van 't Zonnelied.

Als aanhef boven de rouwbrief **stond zeer toepasselijk: "De zon doet mij zingen"**. Sinds maart 1997 was José een trouw lid van ons koor. Haar passie voor koorzang was bijzonder groot. Ze bezocht trouw elke week de repetities. Ondanks de pijn in haar rug sloeg ze er bijna geen over. Vele Heilige Missen heeft ze in deze voor haar zo ver-

trouwde Paterskerk opgeluisterd. In november 1998 werd ze vicevoorzitter, een taak die ze met veel liefde en zorgzaamheid heeft vervuld. Altijd had ze een luisterend oor en wist ze met haar ervaring daar waar nodig oplossingen te vinden, mede door de **rust die ze uitstraalde. Zo'n steun** en toeverlaat is voor een voorzitter onmisbaar.

In 2010 heeft José in de kathedraal in Roermond uit handen van Mgr. Wiertz de bronzen speld van de St. Gregoriusvereniging mogen ontvangen bij gelegenheid van haar 12,5-jarig koorlidmaatschap. Hier was ze erg trots op.

Begin december vorig jaar kregen we te horen dat José ongeneeslijk ziek was. Ondanks haar wilskracht heeft ze strijd tegen

deze ziekte niet kunnen overwinnen. Ze was een voorbeeld voor velen. We zullen haar enorm missen, José en haar mooie sopraanstem. Vrijdagavond 15 februari om **18:30 uur is José rustig ingeslapen** in het bijzijn van haar geliefde familie. Ze is begonnen aan haar laatste reis naar een plek, waar wij als gelovige mensen allemaal willen komen. Naar de hemel, naar Onze Lieve Heer. Ze mag daar genieten van warmte, muziek, rust en zang. Dat is wat we haar allemaal toewensen. Ze zal voorleven in onze herinnering. Namens ons koor wens ik Jan, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Toos van den Heuvel.

Communie 2013

Op 20- en 26 mei 2013 doen kinderen van de Paters- en Petrus' Bandenkerk de **Eerste H. Communie**.

De informatieavonden hierover hebben reeds plaatsgevonden en de sturgroepen zijn enthousiast van start gegaan. Met een 25 kinderen is ook zuster Irma tijdens het catechese uurtje bezig te kinderen voor te bereiden. Met veel plezier komen de kinderen elke maand naar haar toe om te luisteren naar verhalen uit de bijbel en leuke dingen te doen.

Op de scholen gaan de lessen, welke gegeven worden door dhr. Edwin Houtakkers, in februari van start. Hebt u nog in dubio gestaan of u uw kind ook de Eerste H. Communie zou laten doen, dan kunt u uw kind nog altijd aanmelden door een mailtje te sturen naar mw. A. Bistervels-de Deckere (deckere@mailkpn.nl.)

Zij is voor beide parochies de contactpersoon catechese en zorgt ervoor dat deze aanmelding op de juiste plaats terecht komt.



Samen Kerk

Multimediawijzer

Cd-recensie Trinity

Pasen is hét hoogfeest van de christenen. We vieren de verrijzenis van Jezus Christus. Alleluia! Feest vraagt om feestelijk muziek. Welnu, voor wie zijn horizon eens wil verbreden is de volgende cd een mooie aanvulling op zijn of haar verzameling. De cd van Trinity met de titel: Que mas! Mijn kennismaking met deze band was tijdens de katholieke jongerendag 2012 in Den Bosch. Daar de wereldjongerendagen in 2013 in Rio de Janeiro plaatsvinden, vond de organisatie het wel gepast om wat Zuid Amerikaanse klanken ten gehore te laten brengen op het podium. Maar je moet van goeden huize komen als je op zondagochtend de voetjes van de vloer en de handjes in de lucht wil krijgen, maar Trinity kreeg het voor elkaar. Het was een feestje van de bovenste plank.

Wie zijn Trinity? Trinity, zoals de naam al doet vermoeden is eigenlijk een drietal. Drie zonen van een dominee, die vroeger vanuit hun zending naar Peru op missie zijn gegaan met het hele gezin. De jongens groeiden daar op met de Peruaanse cultuur, de Spaanse taal en typisch Zuid-Amerikaanse muzieklanken. Toen ze enkele jaren geleden christelijke muziek gingen maken werden de Zuid-Amerikaanse klanken verweven hierin en zo ontstond de typische muziekstijl die het geluid van Trinity zo eigen maakt.

Op de cd staan 14 afwisselende nummers. **Het eerste nummer met de titel 'Fiesta Celestia' is meteen een opzwepend nummer** dat begint met een crispy cornetsolo. Vele liederen worden ook in het Spaans gezongen, **zo ook dit nummer. 'Por Christo que va a venir!' klinkt het in dit nummer, gebaseerd op de verzen uit hoofdstuk 22 en 25 van het Mattheüsevangelie. Ook het nummer 'Te Alabare' is een mooi uptempo**



nummer, dat een Spaanse lofzang is geïnspireerd op psalm 150. Maar niet alles is uptempo en Spaans. Zo is **het nummer 'Watchman' een prachtige Engelstalige ballad** gedragen door lichte muzikale begeleiding met akoestische gitaar en zachte percussie door jazzbezems. Een van de favoriete nummers vind ik persoonlijk **'Te exaltere', hetgeen in het Nederlands betekent 'Ik zal u prijzen.'** In de tekst wordt in Spaanse klanken gezongen: **"U heeft mijn leven bevrijd van de dood U heeft mij gehuld in een feestgewaad."** Voor deze Paastijd zeer toepasselijke klanken.

Kortom, Pasen en de cd Que Mas van Trinity hebben duidelijk iets gemeen, ze vieren ons geloof in de verrezen Heer. Amen.





Klankbordgroep WMO namens de kerken

Per 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van kracht geworden. De WMO vervangt de Welzijnswet 1994, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Het doel van de WMO komt in veel opzichten overeen met de wetten waarvoor die in de plaats is gekomen. Het gaat er ook bij de WMO om dat alle mensen zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven en dan speciaal mensen met een beperking of met meerdere beperkingen. Voorheen konden mensen met een beperking een beroep doen op bijv. de AWBZ. Ze vulden dan een formulier in waarin stond dat ze een bepaalde voorzieningen nodig hadden, zoals een rolstoel, een aanpassing in hun woning, hulp in de huishouding of hulp bij de persoonlijke verzorging. Met dat formulier gingen ze naar de uitvoerende instantie. Vaak kwam dan een consulent van deze instantie op huisbezoek om ter plaatse te bekijken of die voorziening ook nodig was. En vervolgens werd die al dan niet toegekend.

De doelstelling van de WMO blijft: ervoor zorgen dat ook mensen met een beperking kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Volgens de WMO moeten voor alle mensen in Nederland de volgende doelstellingen haalbaar blijven:

- een schoon en leefbaar huis;
- wonen in een geschikt huis, eventueel aangepast aan beperkingen;
- beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften;
- beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding;
- het thuis kunnen verzorgen van kinderen die tot het gezin behoren;
- zich verplaatsen in en om de woning;
- zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel;
- de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten.

Wat bij de uitvoering van de WMO anders wordt is dat de zorg voor alle voorzieningen bij de gemeenten komt te liggen. En dat de gemeenten voor de toekenning van deze voorzieningen aanzienlijk minder geld krijgen dan er voorheen beschikbaar was.

Als voor mensen een of meer van bovenstaande doelen onbereikbaar of moeilijk bereikbaar zijn, nemen ze rechtstreeks contact op met het zorgloket van de gemeente Venray.

Het telefoonnummer is (0478) 52 33 33, maandag van 12:00 tot 17:00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9:00 tot 13:00 uur. Een medewerker van dit zorgloket gaat in gesprek(ken) met de aanvrager na:

- wat het probleem is
- wat de aanvrager zelf kan doen om dat op te lossen
- welke hulp de sociale omgeving van de aanvrager daarbij kan bieden
- welke voorzieningen er verder nodig zijn

Voor de invoering van de WMO is een klankbordgroep ingesteld die de gemeente van advies dient. In deze klankbordgroep heb ik zitting namens de kerken in Venray.

Bij de administratie van uw kerk kunt u een formulier meenemen waarop u uw positieve of negatieve ervaringen of uw vragen kunt invullen. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie.

Ger Claessens.

CaFE-vormingsavonden krijgen vervolg!

Start serie twee in het voorjaar!

In het najaar zijn voor belangstellenden de CaFE-avonden aangeboden. In Samen Kerk heeft u hier al een enkele bijdrage over kunnen lezen. Welnu, na de positieve ervaringen van CaFE 1, is besloten een vervolg te geven aan deze avonden. In het voorjaar zal daarom CaFE 2 aangeboden gaan worden.



Wat is CaFE?

CaFE is de Engelse afkorting voor Catholic Faith Exploration. Vrij vertaald hebben deze avonden het doel om het katholieke geloof te verkennen en verdiepen. In de eerste serie ging het vooral om het verkennen wie God is. In deze tweede serie wordt er vooral gekeken naar de betekenis en het belang van enkele sacramenten en het persoonlijk gebed.

De opzet van de avonden is gelijk aan die van de eerste serie. Dat betekent dat de avond uit drie delen bestaat. In het eerste deel zal een inleiding bekeken worden, die op dvd staat. In het tweede deel van de avond zal in kleinere groepen ingegaan worden op de inleiding. Meningingen en ervaringen worden met elkaar gedeeld. Hierbij is het de bedoeling dat we met elkaar in gesprek gaan en op die manier het geloof delen. In het laatste deel van de avond bestaat de mogelijkheid om onder het genot van een knabbeltje en een drankje na te praten en gezellig samen te zijn.

De deelname aan deze avonden is gratis en vrijblijvend. Als u een enkele avond niet kunt, of u kunt maar één avond bent u alsnog van harte welkom om te komen. In verband met de voorbereiding stellen we deelname wel op prijs. Alle avonden vinden plaats in de pastorie van de Paterskerk en beginnen om 19:45. Het officiële gedeelte vindt eindigt om 21:30. Daarna is er dus vrijblijvend de gelegenheid om nog samen te zijn onder het genot van een drankje.

De thema's die deze keer behandeld worden zijn:

Dinsdag	2 april	Hebben we de kerk nodig?
Dinsdag	16 april	De doop
Dinsdag	7 mei	Persoonlijk gebed
Dinsdag	21 mei	Wat is de mis?
Dinsdag	4 juni	Hoe de mis meer/beter beleven?
Dinsdag	18 juni	Het hart zuiver houden
Dinsdag	2 juli	Maria en de heiligen

Opgeven kan via het volgende mailadres: paterskerk@gmail.com o.v.v. 'deelname CaFE 2'

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot pastoor Muller uit Leunen (tel. 0478-581575)



“Ik ben een gelukkig mens”

Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Voor de samenleving als geheel, maar zeker ook voor onze parochiegemeenschappen. Dat is niets nieuws, maar dat realiseren we ons niet altijd voldoende. Daarom zijn we voor een interview op bezoek gegaan bij Zuster Irma Golsteijn, een van de vele vrijwilligers die zich voor onze beide parochies inzet.

De voordeur van het intieme kloostergebouw van de Zusters Ursulinen aan de Merseloseweg zwaait open en ik word op deze winterse Aswoensdag gastvrij verwelkomd door Zuster Irma. Bij de koffie wil ze eerst nauwkeurig weten wat ik kom doen. Als ik dat uiteengezet heb, moet ik haar beloven dat enkele gespreksonderwerpen in dit artikeltje niet aan de orde zullen komen. Ik ben het daar niet mee eens; juist de dingen die mensen niet aan de grote klok willen hangen, zijn vaak interessant voor anderen. Maar ja, beloofd is beloofd.

Hoewel ze de zeventig is gepasseerd, is Zuster Irma een van de jongsten in het klooster. Ophouden met werken is er voor haar niet bij; zij heeft al bijna een halve eeuw het diploma instellingskok op zak. Het koken voor haar medezusters is dan ook een voor de hand liggende dagelijkse taak. In Venray is dat nog te overzien met de zeven zusters. Dat was in de vroegere standplaatsen (onder meer in Buxtelt, Malden en Venlo) waar zij verbleef wel anders. Daar was zij onder meer verantwoordelijk voor de dagelijkse maaltijden van wel zeventig zusters en tientallen gasten. Het koken voor vandaag zal beperkt blijven; Aswoensdag is nu eenmaal niet de dag waarop uitgebreide maaltijden bereid hoeven te worden.

Maar ook buiten de maaltijdverzorging is Zuster Irma actief. Vooral het werken met kinderen is haar lust en haar leven. Zij was dan ook heel blij toen zij, eenmaal gewend aan het verblijf in Venray, door toenmalige overste Zuster Edith, gevraagd werd de catechese te verzorgen voor kinderen die op het punt stonden hun eerste H. Communie te doen. En dat doet zij nu al meer dan tien jaar met veel inzet en plezier.

Maandelijks bezoeken vier verschillende groepjes kinderen het klooster. Kinderen van groep 4 van de basisschool zijn de jongsten en zij zijn onder leiding

van Zuster Irma druk bezig met voorbereiding op de H. Communie.

Zowel de kinderen die in de Grote Kerk als zij die in de Paterskerk de H. Communie zullen doen kunnen daaraan deelnemen. Zr. Irma wordt daarbij al enige tijd geholpen door Zr. Emmanuel. Het maandelijkse programma van de clubjes wordt voor het eerste uur ingevuld door catechese-**thema's en het misboekje; het tweede deel van de bijeenkomsten is creatief van aard.** Er wordt geknutseld dat het een lieve lust is. Zo worden er onder meer kleine kruisjes versierd die de kinderen vervolgens thuis op hun kamer kunnen ophangen als aandenken aan hun H. Communie. Die kruisjes worden door Zuster Irma zelf uitgezaagd, hoewel zij daarvoor af en toe haar broer inschakelt (vanwege de strammer wordende handen). Die kruisjes vind je tot groot plezier van Irma in Venray nog bij vele Venrayse jongeren op hun tienerkamer. En dan zijn er nog twee clubjes kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 van de basisschool die de communie al achter de rug hebben en die totdat zij naar het voortgezet onderwijs gaan bezig willen zijn met catechese en de creatieve activiteiten die hen worden aangeboden. In juni komen alle actieve groepjes bijeen in de schitterende kloostertuin voor een spannende speurtocht, georganiseerd door de altijd bedrijvige Zuster Irma en haar helpsters. Daarmee worden de catechese-activiteiten van het schooljaar afgesloten.

Is de zuster maandelijks druk met de catechese voor de leerlingen van de basisscholen; rond Kerstmis gaat haar aandacht uit naar de organisatie van **het “Kindje wiegen” in de Petrus Banden Kerk.** Dit is een activiteit die bedoeld is voor de kleine peuters en kleuters voor wie een gezinmis met kerstmis nog teveel van het goede is. Tijdens het kindje wiegen worden liedjes gezongen en wordt het kerstspel nagespeeld. De catechese-deelnemers van Zuster Irma dragen daaraan op enthousiaste manier hun steentje bij.

Voor Zuster Irma is haar kloosterleven, met inbegrip van al de activiteiten voor de parochiegemeenschappen een gedroomde levensvervulling.

“Ik ben een gelukkig mens”, zo zegt zij aan het eind van ons samenzijn.

"Samen Kerk" is het parochieblad van de R.K. parochies uit Venray-Kom en verschijnt ongeveer vijf keer per jaar en wordt verzorgd door de infocommissie.

Redactieadres

Leunseweg 5, 5802 CE Venray,
samenkerkvenray@gmail.com,
www.dekenaatvenray.nl

Abonnementen

Abonnementen kunnen op elk tijdstip ingaan en worden automatisch verlengd, tenzij tenminste twee maanden van tevoren schriftelijk is opgezegd. De abonnementen zijn gratis. (Maximaal 1 per huishouden)

Redactie

Dit parochieblad wordt verzorgd door de info-commissie: Ger Claessens (hoofdredactie), Bram Jansen, Twan Peeters, Rien van den Brand, Bert Suijlen en Paul Ansinger (eindredactie).

Uit de bijbel...

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria* van Magdala, Maria van Jakobus, en Salome kruiden om Hem te gaan zalven.

In alle vroegte op de eerste dag van de week gingen ze na zonsopgang naar het graf.

Ze zeiden tegen elkaar: 'Wie zal voor ons de steen bij de ingang van het graf weggrollen?'

Toen ze opkeken, zagen ze dat de steen weggerold was; hij was overigens buitengewoon groot.

Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een jongeman zitten met een wit kleed om, en ze schrokken hevig.

Maar hij zei hun: 'Schrik niet. U zoekt Jezus van Nazaret, die gekruisigd is.

Hij is tot leven gewekt, Hij is niet hier. Kijk, hier is de plaats waar ze Hem neergelegd hadden.

Maar ga tegen zijn leerlingen en tegen Petrus* zeggen: "Hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft."

Ze vluchtten naar buiten, van het graf weg, bevend van angst en buiten zichzelf. Ze zeiden niemand iets, want ze waren bang*.

-- Mt, 16, 1-8 --

Bezoek ons online:
www.dekenaatvenray.nl



Gratis abonnement? Opzeggen? Adreswijziging?

Ondergetekende:

- Wenst zich te abonneren op het gratis parochieblad "Samen Kerk"**
- Wenst zijn/haar abonnement op te zeggen
- Dat het parochieblad wegens verhuizing voortaan naar het nieuwe adres gestuurd zal worden

Naam en voorletters: _____
Geboortedatum: _____
Adres: _____
Postcode en plaats: _____

- Bij verhuizing:

Oud adres: _____
Oude postcode en plaats: _____

De coupon uitknippen en opsturen naar de Redactie.
(adres: zie bovenaan; u kunt ook per email abonnementswijzigingen doorgeven)