

Samen Kerk

KERKBALANS

JAARGANG 14 NUMMER 1



Geestelijk in balans



De kop van het nieuwe jaar is eraf. Nu weten we niet wat ons nog allemaal te wachten staat omdat we niet in de toekomst kunnen kijken. Al doen mensen ons dat wel eens geloven maar de toekomst, die ligt in Gods hand. Waar we wel enigszins zekerheid over hebben is wat er maandelijks in onze portemonnee zit en wij te besteden hebben, tenminste als er geen gekke dingen gebeuren.

Want hoewel economisch het tij keert, zal de werkloosheid nog niet op zijn hoogst zijn. Nu is het wel zo dat geld alleen niet gelukkig maakt, maar het is wel handig als je voldoende hebt om van te leven, om van "rond te komen".

We moeten ons niet blind staren op alles wat met geld te maken heeft, want 100 procent zekerheid zal dit ons nooit kunnen geven. Wat of wie dan wel? Jezus spreekt ons aan op onze diepere idealen en verlangens en zijn deze niet die ons leven echt zinvol maken, die ons leven echt betekenis geven?

We krijgen dit te horen bij ons kerkbezoek en mogen dit ervaren en beleven. Dit is en moet in ons leven het belangrijkste blijven, maar helaas zonder geld gaat tegenwoordig (bijna) niets meer. Helaas ook in de kerk. We moeten wel oppassen dat dit nooit de boventoon gaat voeren: dat we ons niet laten leiden door economische motieven en dat de blijde boodschap van Gods' liefde voorop blijft staan. Doen we dat niet, dan is de kerk pas echt arm.

Zoals bij alles, zal het echter niet zonder geld kunnen. We hebben twee mooie kerkgebouwen, we hebben pastorale krachten, in de koudere maanden zitten we er toch wel graag warmpjes bij en zo zijn er nog meer dingen op te noemen die om geld vragen. Daarom is er zoals ieder jaar de actie kerkbalans die onze aandacht vraagt. Op deze manier proberen we de portemonnee van de kerk te vullen zodat de nodige kosten betaald kunnen worden.

Wat "in balans zijn" betekent weten de vrouwelijke lezers ons het beste te kunnen vertellen. Als de balans de verkeerde kant uitzakt en het blijkt dat het gewicht weer is toegenomen, doen de dames er van alles aan om weer in balans te komen. Zo is het voor de kerk ook zaak om in balans te blijven en te zorgen dat de weegschaal niet de verkeerde kant op gaat zakken. Het is daarom dat wij steeds een beroep doen op uw vrijgevigheid zodat "de zaak" kan blijven draaien en dat ook geestelijk gezien, de balans in evenwicht blijft. Want om dit laatste moet het tenslotte gaan. Laten we er dan zorg voor dragen dat alles, maar vooral ook ons geestelijk leven, in balans blijft.

Pastoor J. Boon



DIAKEN VAN DIERENDONCK

Al jaren is Guido van Dierendonck in kerkelijk Venray een bekend gezicht. Ruim vijftien jaar geleden startte hij in de Paterskerk als vrijwilliger en sinds enkele jaren is hij als permanent-diaken een onmisbare kracht in onze Venrayse parochies. De laatste jaren was hij als diaken voor 50% bezoldigd aan het werk in de twee Venrayse parochies en voor 50% in het dekenaat Venlo. Onmisbaar... maar toch is met ingang van 1 januari 2014 zijn werkterrein - voor Venray jammer genoeg - volledig naar het dekenaat Venlo verschoven en zullen we hem moeten gaan missen. Helaas!

Namens velen mag ik zeggen:

Dank diaken!

We hebben uw aanwezigheid, uw werk, uw woorden, uw betrokkenheid en vooral uw persoon enorm gewaardeerd en hopen u nog vaak in uw thuisparochie(s) te mogen begroeten.

Sjalom aleechem!

Bram Jansen



Hoe blij was ik, toen men mij riep:
wij trekken naar Gods huis!
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
uw poorten binnentreden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd:
naar U trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Zij gaan naar Israëls gebruik
de Naam van God vereren.
Daar staan de zetels van het recht,
de troon van Davids huis.

Bid dan om vrede voor Jeruzalem:
dat ieder die u liefheeft veilig zij.
Dat eendracht heerse
binnen uw omwalling,
in al uw huizen rust.

Terwille van mijn broeders en mijn
makkers wens ik u vrede toe;
terwille van het huis van onze God,
bid ik voor u om zegen.

Toelichting exploitatie Grote Kerk

In de afgelopen jaren zijn de financiële resultaten gemiddeld redelijk stabiel gebleven. Er zijn geen grote afwijkingen in het resultaat van de afgelopen jaren die niet verklaarbaar zijn. Sinds 2010 hebben we wel constant een verlies in de exploitatie gezien. Dit jaar was er een (voorlopig) resultaat van 36.000 euro negatief. Hiermee ligt het wel een stuk hoger dan in de afgelopen jaren. Dit komt doordat de inkomsten harder zijn gedaald dan de kosten. We teren daardoor extra in op het eigen vermogen. Het streven om de exploitatie sluitend te krijgen uit de eigen inkomsten wordt ieder jaar moeilijker.

Resultaat 2013

Het bijgevoegde overzicht laat de exploitatieresultaten zien van onze Parochie over de laatste jaren. De cijfers over 2013 betreffen voorlopige (afgeronde) cijfers.

Het jaar 2012 sluiten we definitief af met een negatief resultaat van 16.500,-. Er was een klein verlies begroot. Het negatieve resultaat komt omdat er in 2012 extra uitgaven aan onderhoud van de gebouwen van de parochie zijn geweest. De begroting voor 2014 wordt ingeschat op een neutraal resultaat omdat er voor dit jaar geen groot onderhoudsprogramma op de planning staat.

Inkomsten in 2013 gedaald

Gelukkig blijven de gemiddelde inkomsten uit de bijdragen van de parochianen de afgelopen jaren redelijk stabiel al zijn er wel verschillen tussen de jaren. De afgelopen jaren laat de kerkbijdrage nagenoeg een constante stijging zien. Het aantal deelnemers aan de kerkbijdrage neemt wel af. Door aandacht te vragen voor onze activiteiten hopen we deze afname stop te zetten. De kerkbijdrage vormt de basis voor onze financiële stabiliteit.

De opbrengsten uit collecten, stipendia, uitvaarten, offerblokken, kaarsen e.d. lagen in 2013 lager. Dit wordt deels verklaard door het moment van boeken/afstorten van deze inkomsten. De opbrengsten uit het vermogen en bezittingen zijn als gevolg van de ontwikkelingen op de financiële markten, verder gedaald. In de cijfers zijn nog niet alle verrekeningen met andere Parochies doorgevoerd. Daardoor zullen de cijfers bij de definitieve opmaak gunstiger zijn.

Legaten worden rechtstreeks aan het eigen vermogen toegevoegd. Omdat de Kerk een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is hoeven wij geen afdracht aan de belastingdienst te doen.

De mogelijkheid bestaat om de kerkbijdrage te voldoen zodat deze aftrekbaar is voor de belastingen. Naast andere fiscale mogelijkheden om aan de kerk bij te dragen verzoek ik u voor meer informatie daarover zich tot de penningmeester te wenden.

Kosten Parochie licht gedaald

De kosten in onze parochie zijn, buiten het onderhoud voor de gebouwen, gedaald t.o.v. 2012.

Door goed te letten op allerlei uitgaven zijn we in staat om alle andere kostenposten ook goed in de hand te houden. Voor 2014 is de inzet de kosten opnieuw te laten dalen.

Mede door de belangenloze inzet van meer dan 100 vrijwilligers lukt het om een groot aantal activiteiten te organiseren tegen zeer geringe kosten. Hulde aan alle vrijwilligers voor deze inzet.

Onderhoudskosten gebouwen in 2013

Het afgelopen jaar is het kerkorgel volledig gerenoveerd. Dit betrof een forse eenmalige kostenpost van ruim 120.000 euro. De volledige afrekening hiervan zal in 2014 plaatsvinden. Aan het onderhoud van het kerkgebouw zelf hoeft nu nog niets te worden gedaan. Er ligt wel een groot onderhoudsplan gereed voor de komende jaren maar dan moeten we in aanmerking komen voor subsidie bij het Rijk. Het is niet zo dat dit onderhoud op korte termijn dient te gebeuren, de staat van onderhoud van de kerk is goed te noemen. Wel kunnen we hier niet op blijven interen en zal ook de komende jaren geïnvesteerd dienen te worden in het onderhoud van de kerk.

Ook bij het onderhoud van de gebouwen zijn vele vrijwilligers actief. Met name de Stichting Beelden en de Stichting Altaar dragen zorg voor aanvullend onderhoud aan het interieur van de kerk.

Financiële steun van de parochianen is zeer welkom

Als parochie Sint Petrus' Banden zijn we door uw vrijwillige bijdrage in staat die dingen te doen die nodig zijn voor het pastorale werk in onze geloofsgemeenschap en daarbij het in stand houden van onze gebouwen en kunstschaten.

Namens het kerkbestuur wil ik u hartelijk danken voor uw inzet en financiële steun in het voorbije jaar en langs deze weg een oproep aan u doen om onze Parochie ook in de toekomst te blijven steunen.

Jan Loonen,
Penningmeester Grote Kerk.



Baten en lasten Grote Kerk

	2013 (voorlopig)	2012 (definitief)
Baten		
kerkbijdrage	84.000	84.500
collecten/stipendia/uitvaarten	38.500	60.000
overige bijdragen parochianen	45.500	52.500
opbrengsten materiële vaste activa	14.000	16.000
opbrengsten deposito's en spaarrekeningen	20.500	22.000
functionele inkomsten	2.000	2.000
	204.500	237.000
Lasten		
kosten erediensten	29.500	30.500
kosten pastoraal	16.500	19.000
kosten verpachte/verhuurde materiële vaste activa	3.000	2.000
personeelskosten	70.000	72.000
kosten onroerende zaken/inventaris	76.000	64.000
bestuurskosten	2.500	3.000
algemene kosten	8.500	9.500
afschrijvingskosten	-	16.000
financieringskosten	1.000	1.000
incidentele lasten/baten	1.500	-
bijdrage aan het bisdom	32.000	36.500
Nadelig saldo	36.000-	16.500-
	204.500	237.000

Toelichting exploitatie Grote Kerk

Geachte medeparochianen.

In dit parochieblad treft u een voorlopig overzicht aan van de financiële gegevens van onze parochie over het voorbije jaar.

Opbrengsten

Opbrengst kerkbalans

Op de eerste plaats hartelijk dank aan alle parochianen die afgelopen jaar hebben deelgenomen aan de Aktie kerkbalans. Het was verheugend hier een toename te zien van bijna 4.000 ten opzichte van het jaar 2012. We hopen van harte op deze weg door te kunnen gaan.

Overige bijdragen parochianen

Onder deze post zijn onder meer opgenomen ontvangsten uit collectegelden, stipendia, uitvaarten en kaarsen.

Helaas is hier een sterke teruggang te constateren. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door een terugloop in uitvaarten en de daarbij behorende collecten. Ook de verkoop van offerkaarsen laat een teruggang zien.

Overige opbrengsten

Door de ook in 2013 aanhoudende kredietcrisis bleven de opbrengsten van 2013 achter bij die uit voorgaande jaren.

Kosten

Persoonskosten. Onder deze post worden alle kosten geboekt die betaald moeten worden aan de diverse parochies voor de inzet van de priesters.

Kosten onroerend goed.

Hierin zijn opgenomen de afschrijvingen, het onderhoud, de energiekosten en de verzekeringen en gemeentelijke heffingen. In 2013 was er een grote post voor onderhoud van het dak. De kosten van de glas in loodramen zitten hier niet in. Daar is een subsidiepot voor.

Kosten eredienst.

Altaarbenodigdheden, koren en misdienaars zijn hier de belangrijkste uitgaven. Deze post is beduidend lager dan in 2012.

Kosten pastoraal.

Dit zijn kosten voor het parochieblad, voor de werkgroepen en de catecheselessen voor de vormelingen en de Eerste H. Communie.

De verplichte en vrijwillige bijdrage betreft de afdracht aan het bisdom.

Het jaar 2013 wordt helaas met een verlies van ruim 18.000 afgesloten. We blijven hopen op een verdere toename van de kerkbijdrage en zullen proberen ook fors te bezuinigen in de uitgaven.

Wil Megens,
Penningmeester Paterskerk.

Baten en lasten Paterskerk

	2.013	2.013	2.012	2.012
	begroting	voorlopig	begroting	werkelijk
Baten				
Opbrengst kerkbalans	35.000	39.227	40.000	35.411
Overige bijdrage parochianen	40.800	35.608	42.300	41.366
Overige opbrengsten	60.750	55.400	70.720	68.812
	<u>136.550</u>	<u>130.235</u>	<u>153.020</u>	<u>145.589</u>
Lasten				
Persoonskosten	45.000	47.383	45.000	44.679
Kosten onroerend goed	41.000	45.526	40.957	36.042
Kosten eredienst	18.000	15.064	18.000	18.835
Kosten pastoraal	14.800	13.800	14.600	18.701
Verplichte en vrijwillige bijdrage	20.500	20.052	22.800	22.406
Beheerskosten	7.750	7.173	9.450	8.841
Nadelig saldo	10.500-	18.763-	2.213	3.915-
	<u>136.550</u>	<u>130.235</u>	<u>153.020</u>	<u>145.589</u>



ÉÉN KERKBESTUUR VOOR VENRAY

De vorige editie van Samen Kerk kondigde het al aan: met ingang van 31 december 2013 is er voor de twee kerken van Venray één kerkbestuur. Dit bestuur werd op officiële wijze geïnstalleerd op 1 januari jl. tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsmis in de Grote Kerk. Op de voorpagina van dit parochieblad ziet u negen van de tien kerkbestuursleden. Van links naar rechts ziet u:

Naam	Primaire (maar niet enige) aandachtsgebieden
Frank Schaeffers	gebouwen Grote Kerk
Ans Bistervels, vice-voorzitter	catechese en scholen
Wil Megens, penningmeester Paterskerk	financiën en gebouwen Paterskerk
Deken Smeets, voorzitter	
Jan Loonen, penningmeester Grote Kerk	financiën Grote Kerk
Bram Jansen, secretaris	liturgie, communicatie en jongeren Paterskerk
Tonnie Engels	jonge gezinnen en catechese
Ali Lankveld	pastoraal beraad en dekenale raad
Maria Welschen	vrijwilligersbeleid Grote Kerk
Op de foto ontbreekt: Rob Julicher	PR

Hierna leest u de woorden die deken Smeets uitsprak tijdens vlak voor de installatie van de nieuwe kerkbestuursleden op 1 januari 2014 en bij het afscheid van enkele leden en de notuliste. Vervolgens komen de laatsten aan het woord.

Nieuwjaarspreek deken Smeets

Sommige mensen bewaren alles: want je weet niet wanneer je het nog eens nodig hebt. Anderen hebben de neiging om zoveel mogelijk weg te doen, want bezit is immers ballast en bezit baart zorgen. Beiden houdingen leveren hetzelfde risico op: Ofwel een mens bewaart niets uit het verleden en dan ben je onthand als je toch iets nodig blijkt te hebben. Ofwel je bewaart zoveel, dat je iets niet meer kunt vinden als je het nodig hebt.

Er een wankel evenwicht tussen teveel bewaren en te weinig. In ieder geval heb ik nog de tekst kunnen vinden die ik verleden jaar op deze plaats gebruikte: die ging over de samenwerking tussen Paterskerk en Grote kerk.

Uit dat Nieuwjaarswoord van verleden jaar citeer ik:

“Al geruime tijd was het zo, dat de onderwerpen in de kerkbestuursvergaderingen van beide parochies een grote mate van overlapping kenden. Tot nu toe troffen de kerkbesturen elkaar op gezette tijden en was er levendig mailverkeer over 1001 zaken en zaakjes. Nu lijkt de tijd rijp om ook op bestuurlijk gebied stappen te zetten op weg naar een eenheid. De kerkbesturen zijn –in hun gezamenlijke vergadering van dit najaar- dan ook unaniem overeengekomen om per 1 januari 2013

gezamenlijk te gaan vergaderen. De bedoeling is om het komend jaar te bezien of het handig is deze bestuurlijke eenwording ook te formaliseren. Als deze stap naar gezamenlijk vergaderen succesvol verloopt, kunnen we zien hoe er ook formeel één bestuur kan worden gevormd.’

Einde citaat.

Inmiddels is 2013 om. De stap naar de gezamenlijke vergaderingen is goed verlopen. Het was wel even wennen: want beide besturen hadden toch zo hun eigen manier om zaken te bespreken en aan te pakken. Gaande het jaar zijn we als besturen daarin gegroeid en in de laatste vergaderingen van afgelopen kalenderjaar hebben we dan ook unaniem het besluit genomen om als één bestuur verder te gaan. En wel vanaf vandaag.

We doen dit vanuit de overtuiging dat de toekomst van de kerk in Venray hiermee gediend wordt. Ook dat is het verhaal van loslaten en bewaren: We willen niet vasthouden wat niet wezenlijk is: twee besturen. We willen wel bewaren wat nodig is: een competent bestuur dat al die honderd-en-een zaken die op het bordje van een kerk terecht komen, kan bespreken en afhandelen. Met als doel: de aanwezigheid van Gods woord in kerk en

Venrayse samenleving ook voor de toekomst te behouden.

Dat nieuwe, één geworden bestuur, zal zo aanstonds beëdigd worden.

Maar voor we dat doen, nemen we eerst afscheid van enkele mensen, te weten:

mevrouw Nelly Geurts en de heren Theis Gootzen, Hub de Bruijn.

Eigenlijk zou hier ook bij horen te staan: Hr. Harrie Schraven, maar die is vandaag verhinderd.

Aan hun afscheid uit het bestuur is/wordt in kleinere kring wat uitvoeriger stilgestaan, maar we willen het nu niet ongenoemd laten.

Kerkbestuursleden worden door de bisschop benoemd voor 4 jaar. Maximaal drie termijnen, dus 12 jaar, kan iemand lid zijn van het kerkbestuur.

De Heer Theis Gootzen was 5 jaar lid van het bestuur van de Paterskerk, laatstelijk als penningmeester.

Omdat er bij hem ook maar 24 uur in een dag zitten, zag hij zich genoopt keuzes te maken en heeft hij besloten om niet mee over te gaan naar het nieuwe bestuur en de vrije tijd die er is achter het orgel door te gaan brengen. Theis: hartelijk dank en tot ziens.

Ook dank aan Mw. Nelly Geurts. Weliswaar maakte zijn niet officieel deel uit van het bestuur van de Grote kerk, maar zij heeft 12 jaar trouw de notulen van de bestuursvergaderingen van de Grote kerk verzorgd. Ook aan u, mevrouw Geurts: hartelijk dank. Alle goeds.

Dan zijn er twee mensen die langer dan de toegestane 12 jaar lid zijn geweest van het kerkbestuur.

De Heer Schraven was de laatste jaren vicevoorzitter van het bestuur van de Paterskerk: in totaal was hij 13 jaar lid. Het laatste extra jaar is hij gebleven om de overgang naar één bestuur soepel te laten verlopen.

Hetzelfde geldt voor de heer Hub de Bruijn: hij was secretaris van het bestuur van de Grote Kerk en de laatste van het bestuur die nog onder deken Coenen zaliger tot het bestuur is toegetreden. Ook bij hem was een goede overgang naar één bestuur de reden om zijn lidmaatschap nog met een half jaar te verlengen. Ook aan hem: heel hartelijk dank voor de trouwe inzet.

Deken Smeets,
Voorzitter



Het kerkbestuur neemt afscheid van...



Nelly Geurts, notuliste

Tot 2000 woonde Nelly Geurts met haar gezin op een boerderij in Heide. Ze was daar twintig jaar lang lid van het schoolbestuur en gedurende de laatste vier jaren secretaris van het kerkbestuur. Daar leerde ze wijlen deken Coenen kennen als voorzitter van dit bestuur. Toen Nelly in 2000 afscheid nam van Heide en van het kerkbestuur zei de deken "Misschien kom ik wel op bezoek". En dat deed hij. Samen met haar man verhuisde Nelly naar de Augustinessenstraat in Venray, waar deken Coenen al na enkele maanden aanbelde met de vraag "Weet je al wat ik kom doen?" Hij kwam haar vragen om de vergaderingen van het kerkbestuur van de Grote Kerk te notuleren.

Dat heeft ze tot 1 januari ll. 12,5 jaar gedaan. In het begin was het moeilijk om personen en zaken thuis te brengen. Ze ondervond veel steun van de bestuursleden.

In augustus 2013 overleed de echtgenoot van Nelly na een ziekte van enkele jaren. Het besef dat ze hem tot het einde toe thuis kon verzorgen geeft haar voldoening ook al was het soms zwaar. Aan huis heeft ze een kunstgalerie. Ze schildert bij voorkeur abstract, mooie kleuren die in elkaar overlopen. Er hangt ook een prachtig portret van één van haar kleindochters. Ze hoopt dat de inspiratie na een onderbreking de laatste maanden weer geleidelijk terug komt. Elders in dit blad kunt u een afdruk bewonderen van Het verloop van de vergaderingen die ze recent genotuleerd heeft brengt haar tot de conclusie dat beide kerkbesturen even gedreven zijn.



Hub de Bruijn, secretaris Grote Kerk

Toen Hub de Bruijn op 1 januari ll. terug trad als kerkmeester van de Grote Kerk was hij 12,5 jaar lang secretaris van het kerkbestuur geweest. Toen wijlen deken Coenen en Dr. Kremer hem zo veel jaren geleden vroegen of hij die functie op zich zou willen nemen, antwoordde Hub: "Met plezier maar op één voorwaarde en wel dat iemand anders de vergaderingen notuleert". Want, vond hij, als je notuleert kun je niet actief deelnemen aan menings- en besluitvorming. Dus droegen Oda Voesten en Dr. Kremer zorg voor de notulen van enkele eerste vergaderingen. En daarna kwam Nelly Geurts in beeld als vaste notuliste waar Hub al die jaren meer dan prettig mee samen gewerkt heeft. Als ik Hub vraag naar zijn mooiste moment in dit bestuur antwoordt hij zonder aarzelen en nog duidelijk nagenietend: de renovatie van het

orgel, die in december 2013 werd afgerond. Het was een enorme klus en een geweldige ervaring. Hij klaarde die klus samen met Frank Schaeffers en een groot en enthousiast team van vrijwilligers. Frank nam het technische gedeelte op zich en Hub de coördinatie en met name de afstemming van de activiteiten van professionals en vrijwilligers. De werving van deze meer dan 50 vrijwilligers was geen enkel probleem. Samen maakten ze tussen 19 augustus en 18 december 2013 precies 1096 uren. Zonder de geweldige inzet van al deze mensen, de meeste 65 +, was de renovatie niet mogelijk geweest. En het enige dat nodig was om dit enthousiasme in gang te zetten was een mooie preek van de deken op een zondagmorgen en een oproep in Peel en Maas. Mensen reageerden meteen. Heel veel en heel verschillende mensen, van vaste kerkgangers tot incidentele bezoekers. De onderlinge saamhorigheid was inspirerend. Het mannenkoor tekende voor het boenen van de complete orgelkast. Andere mensen maakten orgelpijpen schoon. Een aantal dames tekende voor een doorlopende koffievoorziening. Het was een geweldige ervaring met een heel mooi resultaat.

Een ander project waar Hub de Bruijn binnen het kerkbestuur voor tekende was de renovatie van de tuin van de deken na een bijzonder onderhoudsarme periode van zo'n 50 jaar. Deze renovatie werd uitgevoerd door het bedrijf Van den Oever, het verdere onderhoud berust nu bij zes enthousiaste vrijwilligers.

De voormalige secretaris kijkt met veel voldoening terug op de nu afgesloten periode.

De brunch met de vrijwilligers van het

orgelproject vormde een mooi slotakkoord.

Het kerkbestuur, zo besluit Hub, bestaat en bestond uit mensen die hard werken en uitermate geschikt zijn voor de verschillende taken die ze vervullen, het was een hecht team.

Het zijn allemaal bestuurders "die weten hoe de hazen lopen en die midden tussen hun mensen staan en niet bóven hen"



Theis Gootzen, penningmeester Paterskerk

In 2008 vroeg aalmoezenier de Graaf Woutering Theis Gootzen lid te worden van het kerkbestuur van de Paterskerk. Een jaar later werd de aalmoezenier

deken van Horst, zodat Theis hem in slechts één vergadering als voorzitter heeft zien fungeren. De deken kende Theis als vaste orgelbegeleider van de Zangers van St. Frans. Al eerder maakte de kerk gebruik van zijn muzikale achtergrond. Rond 1980 vroeg de toenmalige pastoor Geerits Theis, die toen 17 was, om het kinderkoor van de Vredeskerk op het orgel te begeleiden. Vanaf zijn 10^e had Theis pianoles gehad en volgens de pastoor kon iemand die piano speelde ook orgel spelen. Dat klopt voor een deel wel, maar andersom niet, omdat de aanslag bij een piano

heel anders is dan bij een orgel.

Tijdens zijn studie aan het Boschveldcollege was Theis lid van het kamerorkest Saltarello, dat onder de bezielende leiding van Pater Falco speelde. De leden van Saltarello selecteerde Falco uit het grotere schoolorkest.

Na zijn studies ging Theis het Gregoriaans Koor van de Vredeskerk begeleiden en daarna de Zangers van St. Frans. Tot 1 jaar geleden. Theis is werkzaam bij OCÉ dat werd overgenomen door Canon, waar met minder mensen en middelen hoge prestaties worden verwacht. Het is een mooie baan, even mooi als druk. De werkzaamheden in deze verantwoordelijke functie dwongen hem zijn prioriteiten duidelijker te stellen in zijn taken voor het kerkbestuur, de begeleiding van de Zangers, zijn werk en zijn gezin.

Dus stopte hij een jaar geleden met de

Link Up



orgelbegeleiding van de Zangers en per 1 januari 2014, bij de presentatie van het nieuwe kerkbestuur voor Venray – Centrum, trad hij terug als kerkmeester.

In het bestuur van de Paterskerk was Theis de laatste jaren, samen met Wil Megens, als (ambtelijk) penningmeester betrokken bij enkele

grotere projecten zoals de vervanging van de geluidsinstallatie, de verwarmingsinstallatie en de renovatie van de glas-in-loodramen.

Het lidmaatschap van het kerkbestuur heeft hij als een eer beschouwd. Niet als een erebaan. Want, zoals deken de Graaf Woutering het stelde: kerkmeesters zijn werkmeesters.

Harry Schraven, vice-voorzitter Paterskerk



De afgelopen 13 jaar is Harry Schraven lid geweest van het kerkbestuur van de Paterskerk: drie termijnen van vier jaar en één jaar extra met oog op de voorbereiding van de fusie van beide kerkbesturen in Venray – Centrum. Hij woont in het gebied van de voormalige parochie Christus Koning en kwam regelmatig in de Vredeskerk, voordat die in 2001 aan de eredienst werd onttrokken.

Één van zijn eerste taken als kerkmeester was de ontmanteling van deze kerk. Samen met wijlen Frans Hendriks en in goed overleg met het bisdom zorgde hij ervoor dat alle kerkelijke goederen een waardige herbestemming kregen. Zo ging het altaar naar de kerk in Well en de kruisweg naar de kerk van de Vredepeel. Met voldoening kijkt hij terug op de jaren waarin het kerkbestuur van de Paterskerk, destijds voorgezeten door aalmoezenier de Graaf Woutering, naar wegen zocht om de parochie en elkaar een blijvend perspectief te bieden. De inspiratie daarvoor zocht en vond het bestuur in bezinningsdagen in onder meer de abdijen van Berne Heeswijk en Saint Wandrille (Normandië) en in Rome.

Uiteraard geheel op eigen kosten. Tijdens die dagen was er ruime aandacht voor alle

bezienswaardigheden daar. Maar ook ruimte voor diepgaande gesprekken over ieders motivatie en inbreng binnen het bestuur, over een reële visie op de toekomst van de parochie en over de wegen daar naar toe. Deze dagen gaven een duidelijk gezamenlijk referentiekader en een gevoel van saamhorigheid.

Al in 2004 werd door de twee kerkbesturen in Venray – Centrum een commissie ingesteld die de samenwerking tussen de beide kerkbesturen ging voorbereiden.

In eerste instantie een samenwerking op slechts enkele terreinen. Uit deze Commissie Samenwerking is onder meer de Stichting Catechese voortgekomen.

Om een goede sacramentencatechese voor de Eerste Communie en het Vormsel te garanderen nam de stichting catechisten in dienst. Binnen deze stichting coördineerden Harry Schraven en Ans Bistervels de voorbereidingen op beide sacramenten op de basisscholen.

De feitelijke fusie per 1 januari 11 vindt Harry Schraven een goed moment om terug te treden en zijn taken over te dragen aan een nieuw bestuur. Een nieuw bestuur met een nieuw elan. Dat elan wenst hij de bestuursleden van harte toe, het elan om voor beide parochies een toekomstvisie te formuleren met royaal aandacht voor catechese en voor diaconie. In navolging ook van de ideeën daarover van onze nieuwe paus.

Want het zijn de mensen die de kerk maken. En haar nodig hebben, haar zorg en haar inspiratie.

Ger Claessens.



Naam:

Leeftijd:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

WJD Rio de Janeiro



Wij, Marian Litjens-Claessens en Yvonne Claessens, zijn afgelopen zomer naar de Wereld Jongerendagen (WJD) in Rio de Janeiro geweest. We hebben deelgenomen aan de reis genaamd 'Hart & Handen', georganiseerd door Bisdom Den Bosch. Graag willen wij met jullie onze bijzondere ervaringen delen!!

Waarom naar de WJD?

Al drie keer eerder hebben wij deelgenomen aan de WJD, namelijk in Keulen (2005), Australië (2008) en Madrid (2011). Eén van onze mooiste herinneringen is de voorbereidingsweek voorafgaand aan de WJD in Keulen. Een hele groep jongeren uit Hong Kong was te gast in Venray en twee meiden logeerden bij ons. De warme herinnering aan de ontmoeting met hen en de vreugde om samen het geloof te vieren, is ons zeer sterk bijgebleven. Telkens als de WJD dichtbij komen trekt het om dit opnieuw te beleven. De WJD in Rio wilden we zeker niet missen!!!



Reis 'Hart & Handen'?

Uit het aanbod aan landelijke reizen naar de WJD, kozen we de reis genaamd 'Hart & Handen'. Tijdens de voorbereidingsweek verbleven we in de plaats Campo Belo. Vijf dingen stonden in deze week centraal: ontwikkelingsprojecten, (culturele) activiteiten, geloofsverdieping, ontspanning en verblijf in een gastgezin. Voornamelijk het bezoeken van verschillende projecten, om zo iets voor de mensen daar te betekenen, sprak ons aan. Midden in die week werd Belo Horizonte, een stad in de buurt van Campo Belo, bezocht. Na de voorbereidingsweek reisden we door naar Rio de Janeiro voor de WJD. De reis werd afgesloten met een bezoek aan de Mariabedevaartsplaats Aparecida.

Vorbereidingsweek in Campo Belo

Warm welkom!

Bij aankomst op de school van de Paters Kruisheren voelden we ons direct welkom. We werden midden in de nacht warm onthaald met



muziek en dans! Het verbaasde ons dat de mensen zo blij waren dat wij naar Brazilië waren gekomen, om het geloof te delen en te vieren. De mensen sloten ons direct in het hart. Dit voelde alsof we hen al jaren kenden en we één grote familie waren. Een soort thuisgevoel. Tevens hadden we vanuit de school een prachtig uitzicht over heel Campo Belo. Echt bijzonder om in Brazilië te zijn!

Projecten

Het eerste project dat we bezochten was een huis voor ouderen (met een verstandelijke beperking). Wij als Nederlanders dachten dat wij echt de handen uit de mouwen zouden steken, bijvoorbeeld door voor deze mensen te gaan koken. De Brazilianen vonden het echter belangrijker dat wij er gewoon voor de mensen zouden 'zijn'. Een grote opgave voor ons als Nederlandse jongeren! We beseften dat een klein gebaar, zoals een glimlach, zoveel vreugde te weeg brengt. Voor de mensen zeker van zo'n grote waarde!



Naderhand hebben we een bezoek gebracht aan ex-verslaafden, een moeder- & kindhuis, een koffieplantage en een jeugdgevangenis. Het vrouwenhuis met ex-alcohol- en/of ex-drugverslaafden maakte tevens diepe indruk op ons. Jonge vrouwen die al erg getekend waren door hun levensgeschiedenis, deelden hun verhaal. De pijn die zij meedroegen was vaak mede oorzaak aan hun verslaving. Het viel op dat zij, ondanks de complexiteit van de situatie, toch veel kracht en hoop uitstralen. Wij ontdekten dat hier hun geloof een grote rol in speelt. Medewerkers spreken de kracht die de vrouwen in zich dragen aan, waardoor de vrouwen weer het geloof en het vertrouwen terug vinden in hun eigen toekomst en in staat zijn beetje bij beetje weer op te staan. Mooi om te zien hoe dicht het geloof verbonden is met hun samenleving en als

krachtbron voor mensen kan zijn!

(Culturele) activiteiten

Onze Nederlandse groep was elke dag te gast in een andere parochie. De parochies verzorgden een mooi programma met diverse activiteiten. Zo vond er een voetbalwedstrijd plaats tussen de Brazilianen en de Nederlanders, een Taizé-viering, een Mariaprocessie, Capoeira, een kruisweg en een culturele avond met Braziliaanse en Nederlandse tradities. Fijn om op een ontspannen manier kennis te maken met de lokale bevolking en hun cultuur!



Geloofsverdieping

Dagelijks was er ook ruimte voor geloofsverdieping. Zo was er elke dag een catechesemoment, waarin telkens een thema centraal stond. Na de inleiding gingen we uiteen in deelgroepen om verder te praten en ons persoonlijk geloof te delen en te verdiepen. Ook was er dagelijks een eucharistieviering, waarbij we met het gelegenheidskoor ('Music crew') de mis muzikaal opluisterden. Midden in de week was er een moment van bezinning, namelijk de 'avond van Barmhartigheid'. Een fijn moment om even tot jezelf te komen...



Ontspanning

Samen eten was een belangrijk moment van rust en ontspanning. De Brazilianen bereidden onze maaltijden elke dag met veel zorg en aandacht. Hierin kwam de hartelijkheid van hen sterk naar voren! Typisch Braziliaans eten is rijst met bruine bonen, de zoete frisdrank Guaraná, pão de queijo (kaasbroodje) en mierzoete toetjes.



Gastgezin

Een bijzondere ervaring was ook het verblijf in een typisch Braziliaans gastgezin. We kwamen terecht bij een familie met vier studerende kinderen. De vader was tandarts, de moeder leerkracht. Meteen werden we gastvrij en warm onthaald, waardoor we ons direct verbonden voelden met het gezin! Het was

fijn om kennis te maken met het leven van een typisch Braziliaans gezin, lekker in de watten gelegd te worden en even tot rust te komen. De week werd afgesloten met een slotviering waarin we door de gemeenschap 'weggezonden' werden naar de WJD. Een bijzondere blijk van waardering voor onze komst en het uitdragen van het geloof. Verder namen wij afscheid van ons gastgezin en de Paters Kruisheren. Op naar Rio!!

WJD Rio de Janeiro

In Rio de Janeiro logeerden we met bijna alle Nederlanders in een school. De Nederlandse bisschoppen verzorgden hier op drie ochtenden de catechese en de eucharistieviering. Na dit ochtendprogramma reisden we met de bus naar Copacabana Beach voor het hoofdprogramma van de WJD, om de omgeving te bewonderen en lekker te ontspannen.



Vrije tijd

In onze vrije tijd genoten we van het samen eten, het bezoeken van de moderne kleurrijke kathedraal en de bezichtiging van het beeld van 'Christus de Verlosser'. We kregen de gelegenheid om 's nachts, met het treintje de 'Corcovado' op te gaan, om het beeld te bewonderen. Het enige wat je zag waren de lichtjes van de gebouwen en het enorm verlichte Christusbeeld. Verder was het donker en nevelachtig, waardoor het beeld iets heel mystieks had. Christus met zijn armen wijd uitgespreid, openstaand voor alle mensen. Dit maakte diepe indruk en was zeker één van de hoogtepunten van onze reis!



Programma

Het hoofdprogramma van de WJD heeft elke keer eenzelfde opbouw, maar de beleving is telkens anders. De WJD werden geopend met de 'Openingsmis'. Op donderdag was de aankomst van Paus Franciscus en vrijdag de kruisweg. Zaterdag gingen we op weg naar het 'hoogtepunt' van de WJD: de pelgrimstocht naar het veld, overnachten in de openlucht, elkaar ontmoeten en samen de Avonddienst en Slotviering vieren! Zoveel jongeren van over de hele wereld bij elkaar, dat doet echt iets met je! De uitstraling van de Paus inspireerde ons. Dicht bij de mensen, eenvoudig en een warm hart voor iedereen. Dit



sluit aan bij de geloofsbeleving van de Brazilianen, die echt komt vanuit hun hart! Uniek was ook de locatie Copacabana Beach. Wakker worden op het strand en de zon op zien komen met enkele miljoenen jongeren. Na de slotviering konden we nog even lekker genieten van het strand van Copacabana. Zo kwam een einde aan de WJD...

Aparecida

Onze reis werd afgesloten met een bezoek aan de Mariabedeplaats Aparecida. Deze plaats is

ontstaan nadat door vissers achtereenvolgens de romp en het hoofd van een Mariabeeldje tijdens het vissen werd gevonden. Na de vondst van dit beeldje zijn er allerlei wonderen gebeurd en is het een Bedevaartsplaats geworden. In Aparecida kregen we een rondleiding door de Basiliek, hadden we vrije tijd en hebben we samen de eucharistie gevierd. Zo sloten we onze reis af en vlogen vanuit São Paulo weer terug naar ons koude kikkerlandje. Echt even wennen... Maar vol inspiratie van deze onvergetelijke reis!!

Vastenactie Venray 2014



Het is inmiddels weer vijf jaar geleden dat vastenactie Venray aandacht heeft gevraagd voor Dar-ul-Sukun. Dit is de naam van het tehuis voor gehandicapte kinderen dat in 1969 werd gesticht door Zr. Truus Lemmens uit Oostrum.



Zij kreeg al snel hulp uit Holland en begon met een klein team van zusters en helpers aan

haar levenswerk: een netwerk van sociaal werk in de harde Pakistaanse samenleving. Het eerst tehuis werd Dar-ul-Sukun (huis van geluk) genoemd.

Zuster Truus heeft tot aan haar overlijden in oktober 2000 met grote inzet gewerkt voor kinderen met een verstandelijke en/of geestelijke handicap en andere misdeelden, weesmeisjes, meisjes met polio en zieke ouderen. Aanvankelijk in Karachi zelf, maar later ook in andere delen van Pakistan. Zo werden in de loop van de tijd verschillende nieuwe gebouwen in gebruik genomen en werd het oude Dar-ul-Sukun gerenoveerd. Haar werk wordt nu voortgezet door velen. Zr. Ruth nam de leiding van deze tehuizen van haar over en heeft met haar team Dar-ul-Sukun verder uitgebouwd. Sinds 2005 is het aantal kinderen in Dar-ul-Sukun gestegen van 90 naar rond 200. Er werd meer personeel aangenomen en belangrijke zaken m.b.t. de organisatie, de kwaliteit van de zorg en de financiën van de tehuizen werden professioneel geregeld. De kwaliteit van de zorg voor de gehandicapte kinderen en de ouderen is daarmee zeer gestegen. Dar-ul-Sukun is door de gezamenlijke inspanning een instelling geworden die in

Karachi toonaangevend is. Er werkt nu een enthousiast team van leerkrachten, activiteitenbegeleiders en fysiotherapeuten op Dar-ul-Sukun. Verdere nieuwbouw en renovatie van de andere tehuizen wordt gepland, zodat meer ouderen, wezen en poliopatiënten kunnen worden opgevangen, verzorgd en verpleegd. In de loop van de jaren heeft Zr. Truus Lemmens en haar opvolgster, Zr. Ruth, veel steun ontvangen uit Nederland. Ze ontving regelmatig financiële steun uit Oostrum, en ook via de Vastenactie Venray zijn er in het verleden aanzienlijke financiële bedragen vanuit Venray naar haar organisatie overgemaakt. Daarmee is dus veel goeds bereikt.

Voor het op peil houden van de zorg, de medische voorzieningen, de scholingsactiviteiten en het onderhoud van gebouwen blijft echter veel geld nodig. Daarnaast is er sprake van groeiende armoede, hoge inflatie, een energiecrisis en toenemende binnenlandse onveiligheid. Dit leidt er toe dat steeds meer mensen worden verwaarloosd en buitengesloten. Dar-ul-Sukun probeert deze mensen op te vangen en te verzorgen.

Dit jaar zullen uw bijdragen die via de vastenactie 2014 in Venray bijeengebracht worden opnieuw voor de organisatie Dar-ul-Sukun zijn bestemd. Via Het Missiebureau van het bisdom Roermond zal al het geld dat voor dit doel wordt gedoneerd snel en rechtstreeks worden overgemaakt naar deze stichting.

Mocht u liever aan de landelijke vastenactie voor Sierra Leone mee willen doen, dan kunt u in de bijgevoegde folder daarover ook enkele gegevens vinden.

Commissie MOV, Venray

Focus op vrijwilliger...

De collectant

Herman van de Steeg is al vele jaren collectant in de Grote Kerk op zaterdagavond. Sinds kort is hij bovendien coördinator van het collectantencollege van deze kerk.

In 1987 vroeg de heer Kremer hem collectant te worden in de Grote Kerk, voor de zaterdagavond. De parochie heeft 10 collectanten: 2 voor zaterdagavond, 2 voor zondagmorgen en 6 oproepbaar indien nodig. Ze vormen samen het collectantencollege, waarvan de heer Kremer tot voor kort voorzitter was.

Collecteren tijdens de H.Mis is een eervolle taak. Immers, namens de aanwezigen brengen de collectanten de bijdrage van de gelovigen naar het altaar.

Nu is Herman coördinator van dit college. Samen voelen de collectanten zich verantwoordelijk voor de goede gang van zaken. Daarom hoeven collectanten die verhinderd zijn, zich niet af te melden, maar zoeken een vervanger bij de overigen. Bij een ingelaste dienst of een andere gelegenheid zorgt de coördinator voor een goede gang van zaken.

Eén keer per jaar, meestal enkele dagen vóór Kerstmis, vergaderen de collectanten en kijken samen met de deken terug op het afgelopen jaar. Voor de feestdagen stellen ze een rooster op. Ook regelen zij zo nodig de stroom van kerkgangers tussen opeenvolgende diensten. De vergadering is altijd een prettige bijeenkomst die de band tussen het kerkbestuur en de collectanten onderling versterkt.

In het verleden heeft Herman ook andere taken in de Parochie St.Petrus' Banden verricht. Zo was hij lid van de eerste parochieraad en enkele jaren lector.

Tegenwoordig is hij in het zomerseizoen ook nog suppoost van de Grote Kerk. Het toezicht in de kerk en het ontvangen van bezoekers is een dankbare taak. Het overgrote deel van de bezoekers komt van buiten Venray. Soms is het nodig om de ontvangst in een vreemde taal te doen. De vragen van de bezoekers gaan niet altijd over het mooie gebouw en de prachtige inventaris, maar ook over geloofszaken.

Vanaf zijn 19^e was Herman werkzaam in het toenmalige Lager Onderwijs en vanaf zijn 23^e als

leraar aan de Mulo in Venray. Na 40 dienstjaren in het onderwijs ging hij in 1994 met de Vut en maakte daardoor plaats voor een jongere collega, die anders ontslagen zou zijn. Hij stopte met pijn in het hart: want het leraarschap was een prachtige baan, evenveel roeping als beroep eigenlijk.

Hij gaf in de loop van al die jaren voornamelijk les in wiskunde en Frans, maar in de beginjaren ook aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde. Zo'n drie jaar voor de komst van de Mammoetwet in 1968 (niet alle veranderingen zijn verbeteringen) en de invoering van het mavo, werd mede op zijn initiatief aan de Venrayse Mulo-school een mulo-B-opleiding geïntegreerd, onder meer om de doorstroming naar MTS en HTS te vergemakkelijken. Voordien was de opleiding voor mulo-B in Venray een buitenschoolse.

Herman is door deken Loonen als leraar benoemd. Tot in de jaren '70 was het kerkbestuur van de Grote Kerk ook schoolbestuur van de Katholieke Mulo-school voor Jongens en Meisjes, later Katholieke Mavo De Kolk. Met deken Theunissen als voorzitter ging het bestuur van de school over in Stichting Katholieke Mavo Venray, later onder voorzitterschap van resp. de heren Kremer en Rippe.

Een grote hobby van Herman is het werken met de computer. Een van zijn eerste ervaringen was de ontwikkeling van een computerprogramma voor de gezinsbijdrage van de parochie van de Paterskerk. Samen met zijn oud-collega Frans Peters, administrateur van de gezinsbijdrage, kon hij zijn liefde voor combineren met vrijwilligerswerk.

Als leraar van Katholieke Mavo De Kolk kreeg hij indertijd van zijn directeur de mogelijkheid om te werken met de computer, in het bijzonder met een database. Dat is een soort kaartenbak, maar toegepast in de computer. Ook bij Kon.



Harmonie Euterpe kreeg hij, naast het musiceren, de kans om de ledenlijst, het instrumentenregister, de muziekbibliotheek en het archief te digitaliseren.

Die kennis en ervaring was voor het kerkbestuur van de St. Petrus' Banden Parochie een reden om Herman in te schakelen bij het verzenden van brieven aan de deelnemers van de gezinsbijdrage. Bovendien worden ook de ouders van dopelingen, communicanten en vormelingen van de parochie in die mailing meegenomen. Met de computer is de adressering een stuk sneller geworden.

Ger Claessens, Herman van de Steeg

Excuus

Een zwager van Herman, Servus Gieben, Kapucijn (behorend tot de orde der Franciscanen), was vroeger directeur van het Museo Franceseo Cappuccino in Rome. Herman en zijn vrouw gingen ieder jaar 2 weken naar Rome om hun (schoon)broer te helpen bij het werk in zijn museum, dat onder meer 30.000 prenten bezit.

Reproducties van enkele van die prenten belandden via via en min of meer per ongeluk in de Kersteditie van ons parochieblad van december 2013. Eigenlijk ook nog als een soort achtergrondsdecoratie. En zonder vermelding van betekenis of herkomst. En daar zijn ze dus veel te mooi en te uitzonderlijk. Onze welgemeende excuses.

De redactie

Help een apostel onder dak!

Baldakijnenactie Grote Kerk

In de zomer van 2013 startte de stichting Altaar- en Kunstverwerving Sint Petrus' Banden Kerk een actie om gelden te werven voor de plaatsing van baldakijnen boven de heiligenbeelden aan de pilaren in het middenschip van de Grote Kerk. Daarmee wordt dit onderdeel van de kerk weer in oorspronkelijke staat hersteld en zijn de kostbare beelden beschermd tegen neerddwarrelend stof.

“De actie verloopt voorspoedig,” zegt Karel Janssen, voorzitter van de stichting. “We hebben al middelen binnengekregen om de meeste beelden van een baldakijn te kunnen voorzien. Maar we zijn er nog niet, want het gaat in totaal om 10 baldakijnen, dus we hebben dus nog een stukje te gaan.”

Belangstellende particulieren, bedrijven en instellingen kunnen een baldakijn adopteren voor een bedrag van 2.500 euro. Als tegenprestatie wordt de naam van de gulle gever op een koperen plaatje op het baldakijn vermeld. Daarnaast kan men ook een persoonlijke tekstrol laten aanmaken, die als historisch document in het inwendige van het baldakijn wordt geplaatst.

“We hebben vastgesteld dat er in Venray veel belangstelling bestaat voor ons initiatief,” vervolgt Janssen. “Aan de andere kant is 2.500 euro natuurlijk een behoorlijk bedrag. Daarom is er ook de mogelijkheid om met meer begunstigers gezamenlijk één (of een deel van een) baldakijn te adopteren. Met een minimum inleg van 25 euro kunt u al participeren en uw naam wordt dan, samen met die van de andere

begunstigers vermeld op een document dat in het baldakijn wordt geplaatst.”

De stichting hoopt binnen enkele maanden het benodigde bedrag van 25.000 euro bijeen te hebben. “Daarmee kunnen we weer een project afronden, dat bijdraagt aan de verdere verfraaiing van onze monumentale Peelkathedraal”, besluit Janssen.

Uw bijdrage is van harte welkom op bankrekening nummer 1739.30.859 t.n.v. Stichting Altaar- en Kunstverwerving, onder vermelding van “baldakijnenactie” en uw naam.



Misstipendia 2014

Al jaren staan zijn de tarieven voor vieringen in de Venrayse parochies vast. Al jaren zijn deze tarieven niet aangepast aan het stijgende prijspeil. Met ingang van 1 januari 2014 zijn de tarieven, misschien wel later verwacht gezien de infaltie, de stipendia aangepast. Daarbij heet het kerkbestuur van beide parochies in Venray – Centrum heeft de stipendia voor Missen en diensten vastgesteld overeenkomstig de richtlijnen hiervoor van het bisdom Roermond. Het kerkbestuur heeft heel bewust gekozen om niet af te wijken van de richtlijnen van het bisdom. Uniformiteit is volgens het bestuur van belang en voorkomt grote verschillen tussen parochies binnen het bisdom.

Overzicht stipendia	
Eenvoudige dienst door de week (leesmis)	10,--
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag	25,--
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden	250,--
Begrafenismis (rouwgeld)	400,--
Huwelijksmis (trouwgeld)	400,--
Toeslag huwelijksmis Veltumse Kapel	100,--
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, dan wel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst	50,--
Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst	400,--
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst)	400,--

Gestichte jaardienst: (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar)	
Eenvoudige dienst door de week (leesmis)	Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag
05 jaar 50,--	05 jaar 125,--
10 jaar 100,--	10 jaar 250,--
20 jaar 200,--	20 jaar 500,--

Kerkbijdrage

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten, de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in parochiekerk (extra dienst) wordt **niet** gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst **kerkbijdrage** hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald.

De minimumbijdrage kerkbijdrage is vastgesteld op 100,-- voor 2014. Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.

GROTE KERK

Adres

Parochie Sint Petrus' Banden
Eindstraat 6, 5801 CS Venray
0478-550740 - petrband@zonnet.nl

Misintenties opgegeven

Maandag t/m vrijdag, behalve donderdag,
van 9.30 tot 10.30 uur, telnr.: 0478-
550740; stipendium: 10,- voor missen op
weekdagen, 25,- voor weekendmissen.
Bankrekeningnummer: 57.97.39.481

Kerkbijdrage

Op bankrekening 48.41.00.017 of Postbank
(giro) 117.48.63, inzake kerkbijdrage.
Richtlijn minimumkerkbijdrage: 1%
jaarinkomen (minimum van 100,- per jaar).
Voorzitter comité kerkbijdrage: dhr. F.
Welschen. Penningmeester parochie Sint
Petrus' Banden: dhr. J.Loonen

H.H. Missen

Weekdagen: 9.00 uur
Zaterdag: 19.15 uur
Zondag: 9.30 uur

PATERSKERK

Adres

Parochie OLV van Zeven Smarten
Leunseweg 5, 5802 CE Venray
0478-580202 - info@paterskerkvenray.nl

Misintenties opgegeven

Maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30
uur, telnr.: 0478-580202; stipendium: 10,-
voor missen op weekdagen, 25,- voor
weekendmissen.
Bankrekeningnummer: 23.18.03.494.
Postbank (giro): 420.40.20.

Kerkbijdrage

Op bankrekening 23.18.08.526 of Postbank
(giro) 420.40.20, ten name van: Kerkbestuur
O.L.V. van Zeven Smarten inzake
kerkbijdrage. Richtlijn minimumkerkbijdrage:
1% jaarinkomen (minimum van 100,- per
jaar).

Inloopmorgen op woensdag

Pastorie: 9.30 - 12.00 uur
Kerk: 10.00 - 12.00 uur

H.H. Missen

Weekdagen: 18.30 uur
Zaterdag: 18.00 uur
Zondag: 11.00 uur
(met kinderwoorddienst en
opvang voor babies en
peuters)

Aanbidding van het Allerheiligste

Vrijdag: 17.30 uur

BIDDE
VERANDERT NIET
NOODZAKELIJK JE
SITUATIE,
HET VERANDERT
JOU IN DIE SITUATIE

visje

DE BIJBEL IS HET
ENIGE BOEK UIT
DE OUDHEID,
WAARVAN DE
SCHRIJVER
NOG LEEFT!

visje

Redactie

Het adres van de
redactie is:
Leunseweg 5,
5802 CE Venray.
Email:
samenkerkvenray
@gmail.com
Kopijdatum
volgende editie:
20 maart 2014

Gratis
abonnement?
Opzeggen?
Adreswijziging?
Stuur een mailtje
of een briefje.

wat is de
kerk u
waard?



Parochiekroniek

GROTE KERK

Overledenen

Wiel Vermeulen -- Greta Valckx -- Broeren -- Nelly Cornelissen - van Waayenburg -- Rien Rats -- Door
Broers -- Geurtjens -- Gerrit de Mulder -- Mien Keltjens -- Hendriks

Dopelingen

Emily Makarovskiy -- Thijmen Derx -- Vince Ghielen -- Pieter Stijn -- Jabriel Boumhaouti -- Max Fessl -
- Catharina Jansen

PATERSKERK

Overledenen

Ben Hendriks -- Piet Rouvroye -- Koen Linskens

Dopelingen

Ninke Emonts -- Elyze Broers -- Thomas Arts